

## De trip naar Curaçao

Halverwege november kwam het bericht: **Gezocht: Splashzeilers voor Curaçao.**

Gelijk waren er veel Splashzeilers, waaronder ikzelf, erg enthousiast, en de inschrijving was snel voltooid. We nemen onze eigen bootjes mee, 20 stuks want zoveel gingen er mee. De bootjes gaan met een containerschip naar Curaçao, deze reis duurt erg lang waardoor de bootjes al half december ingeladen moeten worden en pas terug komen rond 20 maart.

Zelf gingen we er op vrijdag 21 januari heen samen met een grote groep andere zeilers. Helaas hadden we een uur vertraging op Schiphol maar we maakten het gewoon met z'n allen gezellig. De vliegreis duurde 9½ uur en we werden er zelfs jonger op, dit door het tijdsverschil. Toen we op die vrijdag op Curaçao waren was je al een tijd op en dus gingen we naar ons appartement om daar de bedjes op te zoeken. De zeilers die alleen naar Curaçao waren gegaan sliepen in een groepsaccommodatie, door de SKON (Splash Klasse Organisatie Nederland) geregeld. Hier waren een aantal begeleiders bij. Wij zelf hadden een huisje op het Chogogo resort wat door een Nederlands stel gerund wordt. Op dit resort verbleven ook de familie Wester (de bouwer van de Splash) en de familie Freriks, ook zeilers, die een dag later zouden komen. Bij ons overnachtte ook Kevin Philippen een zeiler van WSV Aalsmeer.

Zaterdag

Vandaag hebben we als eerste de boten uit de container gehaald en opgetuigd. De bootjes lagen op het strand Baja Beach, van hier werd ook alles voor de Splash geregeld en van hieruit gingen ook we het water op. Het is trouwens wel een raar iets dat je met je Splash bij zulke mooie gebieden kunt komen en dat je je boot ook op de trailer op het strand kunt stallen. Die middag hebben we onder leiding van Auke van der Werf getraind, waarbij we erg mooi weer hadden (26-30 graden en windkracht 3). Het was natuurlijk wel even wennen om zo vroeg in het jaar al met zo'n lekkere temperatuur te zeilen, ook was het heel vreemd dat het zo steil diep werd, honderd meter uit de kust was het al gauw 400 meter diep. Maar alles bij elkaar een prima vaardag.

Zondag

Vandaag hebben we 's ochtends getraind met de Nederlandse ploeg, 's middags zijn we samen met de zeilers van Curaçao de zee opgegaan, en hebben hier met zijn allen (30 boten) getraind, waarbij beide groepen eigenlijk meteen samensmolten tot een geheel. Het weer liet ons deze dag in de steek, het heeft de halve dag geregend maar het waaide wel lekker, ongeveer windkracht vier, en natuurlijk een aangename temperatuur. Daarna is de laatste groep zeilers van het vliegveld gehaald. We waren uitgenodigd om met alle zeilers bij Cor van Aanholt thuis te komen eten, en hebben daar van heerlijke tortilla's genoten. De mensen uit de groepsaccommodatie gingen naar huis, wij vergezeld door de families Wester en Van der Berg, die ook een huisje hadden gehuurd, naar Mambo Beach. Dit is een hele gezellige uitgaansgelegenheid aan het strand. Hier kwamen wij ook Leo Roelofs tegen, ook erg gezellig.

Maandag

Vandaag waren alle Nederlandse zeilers aanwezig, 's morgens hebben we weer met zijn allen getraind op de zee, het waaide hard en de zon scheen, dus we waren snel vermoeid. Na een lekkere lunch en een duik in het zwembad zijn we met zijn allen naar de Jan Thiel baai gevaren en hebben hier admiraal gezeild. Aan de mensen op het strand te merken was dit een groot succes! Daarna was de inschrijving bij de Zanzibar, iedereen kreeg een mooi pakketje met allerlei gadgets, hierop volgde de

opening met een geweldige band en prachtig vuurwerk! We hebben nog van een drankje genoten en zijn daarna naar huis gegaan.

#### Dinsdag

Vandaag hadden we 2 practice races gevaren, de baai waar we in voeren is erg diep ongeveer 400 meter, dus jullie kunnen je voorstellen dat het boeien neerleggen iets anders gaat dan in Nederland. Omdat de kinderen op Curaçao 's morgens naar school moeten, hebben deze alleen de tweede wedstrijd meegevaren, maar het was een erg leerzame dag. 's Avonds waren we uitgenodigd om op de zeilclub te komen eten. Ouders van Antilliaanse zeilers hadden een heerlijke rijsttafel gemaakt. Aansluitend op het eten was een volleybal toernooi georganiseerd met alle andere deelnemende zeilers van het evenement. De Splash zeilers zijn in de finale beland, helaas konden ze niet winnen van de Cat zeilers.

#### Woensdag

Vandaag hadden we een long distance race over zee naar een prachtige baai, met lichtblauw water, schildpadden en sommigen schijnen zelfs dolfijnen gezien te hebben. In de baai hebben we geluncht, waarna de tweede wedstrijd weer over zee terug ging. We hadden een windkracht 4-5 met prachtige hoge golven. Op de kant waren we allemaal uitgeput, dit kwam mede door het warme weer maar ook door de harde wind en de lange afstand. 's Avonds was er een barbecue op Zanzibar, dit was heerlijk en werd gevolgd door een gezellige band die de avond compleet maakte.

Vanaf gister kreeg de pers ons door, hierdoor verschijnen de Nederlandse Splash zeilers in alle kranten en zijn we berucht geworden, want overal waar we komen zie je een oranje, gezellige en feestvierende menigte.

#### Donderdag

Vandaag hebben we rust, voor alle zeilers is er een rustdag in het schema geroosterd, nu kunnen we zelf even het mooie eiland bekijken. Maar echt rust kregen we niet, er was voor ons een drukke ochtend georganiseerd door Curaçao actief, waarbij gemoutainbiked werd om prijzen en we veel leuke dingen van het eiland hebben gezien. Nu pas kregen we door hoe bergachtig het eiland was. Hierna zijn we met z'n allen naar het sea aquarium geweest, hier hebben we haaien en schildpadden gevoerd en mooie shows van dolfijnen en zeeleeuwen gezien. 's Middags is bijna iedereen naar Willemstad geweest om te winkelen. Vooral de Tommy shop heeft goede omzet gemaakt. Het was een prachtige dag en ik denk dat een ieder een leuk gedeelte van Curaçao gezien heeft, met zijn vele kleuren en leuke winkels. 's Avonds kregen we met alle zeilers om 19.00 uur een clinic over regel 42 van een international judge van Sint Maarten, ook heeft hij de nieuwe regels behandeld. Om 20.00 uur zijn we naar Zanzibar gegaan om hier "The pirates of the Caribbean" te zien op het strand, dit was erg goed geregeld, er was een groot scherm en er waren veel strandbedjes opgesteld, zo kon je op caribbean style genieten van de film.

#### Vrijdag

Op deze dag kregen we een nieuw klassement, deze gold voor vrijdag, zaterdag en zondag, met vrijdag 4 wedstrijden, zaterdag 4 wedstrijden en zondag 2 wedstrijden gepland. Deze wedstrijden werden gezeild in de Caracas Baai, waar de wind erg draaide en we onze tactiek dus goed konden toepassen. Eigenlijk vloog de dag voorbij en voordat we het wisten werd het al donker terwijl we nog gewoon op het strand zaten. Vanavond hadden we niets in de planning. We hadden een prachtige

dag met een wind van 20 knopen (windkracht 4) en ook nog aardige golven vanaf de zee.

#### Zaterdag

De wind wat wispelturiger en ook wat minder dan vrijdag, toch hadden de meeste zeilers hun handen nog vol. Ook hadden we vandaag een regenbuitje en was het wat meer bewolkt. In de derde wedstrijd kwam er een groot wolkendek onze kant opzetten, en na contact met de kustwacht werd vanwege windstoten tot 24 knopen besloten de vierde wedstrijd van deze dag niet meer te zeilen, wat ons iets meer tijd gaf om uit te rusten. Daarom zijn we 's avonds nog gezellig met de Nederlandse zeilers en Roel Wester gaan eten bij "De Kleine Wereld". Toen we uitgegeten waren was er een groep die ging slapen en er was nog een groep die de zaterdagavond van Zanzibar wilde beleven. Sommige zeilers uit de groepsaccommodatie bleven thuis, de andere kwamen wel. Maar het viel erg tegen dus was iedereen alweer vroeg naar huis.

#### Zondag

Een stressdag, we hadden vandaag een strakke planning omdat we ons vliegtuig moesten halen en de boten ook nog in de container moesten. Dus iedereen vroeg uit bed en tassen inpakken, ook nog een vroege start dus snel naar de boten. De wedstrijden liepen voorspoedig ondanks de draaiende wind, en we waren om 11.00 uur alweer klaar. Dus snel de container inpakken, met dank aan iedereen die geholpen heeft, was de container binnen een uur gevuld. Iedereen moest snel omkleden en douchen omdat we om 15.00

uur prijsuitreiking hadden, maar we hadden zelfs nog tijd over. We hadden een superleuke prijsuitreiking, waarbij de prijzen op een perfecte manier werden uitgereikt door Cor van Aanholt. Om 16.00 uur zijn we naar het vliegveld gereden en hebben we met z'n allen afscheid genomen van het eiland. Ik vind het erg jammer dat de week zo snel voorbij is gegaan. Ik vind dat we een geweldige groep zeilers waren en dat we er een supergezellige week van hebben gemaakt. Ook wil ik hierbij alle ouders en begeleiders nog eenmaal bedanken voor alles wat zij hebben gedaan.

Ik ben 9<sup>e</sup> geworden van de 30 zeilers.

Ik raad iedereen aan om dit mooie eiland te bezoeken.

Groetjes Danny Struijkenkamp