

Wordt gezongen bij de sluiting van het feest

HAARLEMSCHE JACHTCLUB 100 JAAR

Wijs : „Aan de oever van de IJssel”

**Aan d’oever van de Nel ligt nog~steeds een haven
Het is de haven van de HJC
Het is voor ons een prachtige locatie
Al zeven jaar zijn we~daar gelukkig mee**

**De vorige eeuw richtte enthousiaste zeilers
in de 12-voetsjol een eigen vereniging op
Honderd jaar en drie lokaties verder
Is de HJC nog steeds een actieve club**

**Wij waren hier bijeen om feest te vieren
Omdat we nu al honderd~jaar bestaan
Dat is een mijlpaal, die we niet vergeten
Zodat we voor een groot feest zijn gegaan**

**Maar aan dit alles komt nu wel een einde
Ook geldt het voor dit geweldig mooie feest
Zodat we nu heel rustig kunnen zeggen 2x
Het is met recht een geweldig jaar geweest. 2x**