

Hallo leden van de Haarlemsche Jachtclub.

Graag wil ik ons even voorstellen.

Laat ik beginnen met mijzelf, ik ben Henk Dijk geboren in het mooie jaar 1961 te Appingedam.

Daarna via allerlei omzwervingen beland in Den Helder waar ik me in 1979 bij de Koninklijke Marine heb aangemeld via zo'n mooi bonnetje uit de televisiegids. Goedgekeurd en heb daar 33 met plezier mijn werk mogen doen.



Hier heb ik diverse functies gehad, begonnen als elektronica monteur, veel voor de klas gestaan, weinig gevaren maar wel schitterende reizen gemaakt, administratief werk gedaan en geëindigd op 1 februari 2013 als beheerder autohobbyclub in Den Helder (en ja dat is gewoon echt een functie). Een aantal jaren tijdens de vakantieperiodes havenmeester op "De Haukes" geweest, dit begon met 1 probeer week en het jaar daarna gedurende de hele zomervakantie.

Erg leuk om te doen.

Jaren in Julianadorp gewoond en in 2007 naar Erika Duitsland verhuist.

In 1985 ben ik getrouwd met Anja en dit jaar alweer 32 jaar....de tijd vliegt voorbij

We hebben samen 2 zoons gekregen in 1990 en 1994, de oudste woont in Lisse en is getrouwd.

Hij zit bij de marechaussee en zit nu in IJmuiden...waarschijnlijk zullen we hem af en toe wel hier zien om een bakkie koffie te doen.

De jongste doet een HBO studie voor programmeur en dit maakt hij het komende jaar af in Emmen. Verder zijn we in het bezit van 2 honden, een Mechelse herder van bijna 11 jaar oud (Kyla) en een kruising Stafford / Shar-Pei van 2,5 jaar oud (ScoobyDoo) en ook nog 1 kat van bijna 2 jaar (Chiny).

Ik hoop in ieder geval dat we samen de vereniging goed draaiend kunnen houden en dit lukt alleen als we het samen doen.

Verder hou ik van open en eerlijk zijn en heb het hart vaak op de tong.

Oh ja en ook niet onbelangrijk, hou van een goed glas Whisky zonder ijs.

Hallo ik ben Anja, geboren in 1965 te Anna Paulowna.

Tot ik Henk leerde kennen altijd in Breezand gewoond.

Ben 1 van de eerste meisjes geweest op de LTS in Den Helder was een hele gewaarwording toen die tijd.

Diverse banen gehad, begonnen al bollenpelster, kassière, groente snijder, administratie, catering en mijn vader geholpen als manusje van alles aan boord van mijn vaders passagiersscheepje (20 gasten).

Ben in het bezit van mijn vaarbewijs, rij regelmatig nog met de motor net als Henk.

Heb als laatste gewerkt bij Schloss Dankern (het grootste vakantiepark in Europa) in Haren (Duitsland), als horecamedewerker.

Heb een goed gevoel voor humor en heb ook mijn hart op de tong.

Mag graag kokkerellen en bakken.

Ook ik hoop op een mooie en goede samenwerking met de leden.

Tot ziens op 8 april, dan worden we formeel geïntroduceerd tijdens de opening van het seizoen. We hopen dat het een mooi vaarseizoen mag worden.

Henk en Anja Dijk

ps de foto's zijn van januari 2018, genomen tijdens onze vakantie in Egypte.

